



עמותה רשומה 580027373

פרשת האזינו תש"פ

הרב מיכאל אבן דוד

מנהיגים דתיים מכל הדתות מתלוננים היום איך הדת חלשה, איך הרגשות הדתיים נחלשו בימים המודרניים. בימים הטובים בעבר אנשים לקחו את הדת ברצינות, היום זה מדע, פסיכולוגיה וחילון הערכים ששולטים על איך בני אדם מתמודדים עם שאלות החיים ופוטרים את הבעיות שלהם.

היום הדת היא במקרה הטוב משהו של מדי פעם, במקרה הכי טוב פעם בשבוע אנשים יושבים בבתי תפילה שלהם לכמה שעות ואז, אחרי ששילמו את החובות שלהם לאלוקים, אפשר לחזור הביתה לחיים המאוד נורמליים וחילוניים שלהם.

אנחנו מפרידים בין דת והחיים. שאלות של זהות אישית ומשמעות, חיים ומוות, סכסוכים ואיך לפתור אותם, איך לקבל החלטות טובות בחיים, כל אלו הפכו לשאלות ל"מומחים". כל מה שאנו רוצים מהדת זה להרגיש טוב עם עצמנו ולהעניק קצת ערכים מוסריים לילדים שלנו.

הפרשה היום עומדת בניגוד לטרנדים האלו. התורה מדברת על יהדות "כִּי לֹא־דָבַר רַק הוּא־מְפָאֵם כִּי־הוּא חַיִּיִּם". דת שהיא פחות מחיינו היא לא באמת דת. זה נוחות, כלי להמעט

אשמה ולאכוף השלמה עם המציאות, מעמד חברתי שנותן לנו כבוד מסוים בעיני הבריות. היהדות של התורה ושל החכמים, בניגוד לכך, כוללת כל פרט של החיים הקהילתיים ואישיים. מה אנחנו אוכלים, איך אנו מתייחסים לבני/בנות זוג שלנו, להורים שלנו, לילדים שלנו. איך אנו בונים את הבתים שלנו, איזו בד משתמשים לבגדים שלנו, איזה מוסדות צריך בקהילה ואיך הקהילה דואגת לעניים ולחלשים. כל אלו מובנים כנושאים דתיים, הזקוקים למענה יהודי. היהדות היא הדרך להפוך את הערכים האלו למעשים קונקרטיים, ביחסים שלנו, בחברה שלנו.

לדת כזאת אין מה לפחד ממדע. למעשה, המדע יכול להיות כלי בעל ערך, מקור של ידע ושל רפואה. דת כזאת יכולה להשתמש במושגים ותיאוריות של הפסיכולוגיה להסביר ולדון על התובנות העתיקות שלה בשכל האנושי. דת כזאת יכולה לקבל תועלת גם מהחילון שמאתגר אותה ודוחפת אותה להתפתח. האיום היחיד לדת בא מאלו שהיו רוצים להגביל אותה למשהו נחמד, נעים ושפוגשים מדי פעם. הדת המודרנית, המותאמת, הרציונאלית מדי הזאת איננה יכולה להציע עומק, משמעות או האכלה. החיים הם לא רציונאליים, נעימים או נוחים. הם מקיפים, עוצמתיים ומסתוריים. כדי להציע מענה למי שסובל, משמעות למי שמחפש, צדק למי שנפגע, עזרה והאכלה למי שזקוק; הדת, היהדות, חייבת לשמור גם אלמנטים של מסתורין ושל אי-נוחות. כדרך חיים במשרה מלאה, שחובקת את כל החיים, אין כמו היהדות שלנו. "כִּי לֹא־דָבַר רַק הוּא־מְפָאֵם כִּי־הוּא חַיִּיִּם".

שבת שלום

קהילת אשל אברהם